

Biografie Aaron Mirck (als download)

Professioneel

De missie van Aaron Mirck is om technologie begrijpelijk te maken voor het grote publiek. En ervoor te zorgen dat bewuster omgaan met technologie. Hij gelooft namelijk dat we een stuk slimmer, aardiger, productiever en gelukkiger worden als we bewuster omgaan met technologie. En daar wil hij aan bijdragen.

Mirck schreef verschillende boeken over technologie:

- *Dit algoritme deugt niet*, een verzameling gedichten over technologie.
- *Niet appen tijdens het eten*, een boek over digitale etiquette dat de vraag beantwoordt: hoe *heurt* het op het internet?
- *AI, voorbij de hype*. Dit boek leert je hoe het *echt* zit met kunstmatige intelligentie.

Zijn opiniestukken verschenen in kranten als NRC, Volkskrant, Telegraaf en Het Parool.

Voorheen werkte Mirck voor tech-bedrijven als AMS-IX en Inner Circle. Ook was hij founder/CEO van tech-startup [Presscloud](#). Hij verbaasde me steeds vaker over de impact van technologie op de maatschappij en gooide het roer om. Sindsdien schrijft en spreekt hij over de impact van technologie. Marketeers noemen zoiets een purpose, maar daar is een prima Nederlands woord voor: een roeping.

Privé

Als Aaron niet aan het werk is, dan leest hij een boek, staart hij naar kunst, laat hij zijn kat uit, rent hij een rondje door een park of bezoekt hij een concert. Je mag hem wakker maken voor een nieuw boek van Joost de Vries, een productie van De Warme Winkel, een optreden van Spinvis of voor een stuk boterkoek. Aaron komt uit Amsterdam, waar hij ook woont en werkt.

Aaron studeerde Nederlandse taal en cultuur en volgde vakken bij journalistiek, geschiedenis en humanistiek. Hij studeerde af als politicoloog; zijn masterscriptie ging over (de definitie van) populisme.

Van jongs af aan schrijft Aaron verhalen, gedichten en andere stukjes. Hij deed mee aan talloze *poetry slams* die hij vaker verloor dan won, maar na het winnen van talentenjacht Kunstbende kreeg hij een schouderklopje van wijlen Jules Deelder dat hij nog steeds koestert. Hij hoopt ooit nog Jari Litmanen te ontmoeten en gelooft niet in Wifi in de trein, maar wel dat er 'iets' is.